



Stichting Oekraïne Projecten

Voorwoord

De laatste nieuwsbrief is alweer even geleden. Inmiddels is de zomer alweer voorbij en worden de avonden weer korter. Hopelijk bent u tot rust gekomen in de zomer en misschien nog weggeweest. Dit is/was niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet voor onze medemensen in Oekraïne. De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Dit leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Terugblik reis bestuursleden

Van donderdag 30 mei t/m maandag 2 juni 2019 zijn een aantal bestuursleden afgereisd naar Oekraïne. Een bijzondere reis, waarbij veel projecten zijn bezocht, toekomstplannen zijn besproken en voedselpakketten zijn uitgedeeld.

Zo werd een school bezocht in Beregovo, waar enkele jaren (2) geleden een ICT-lokaal werd gerealiseerd. Het was hier ook nog eens de laatste schooldag. De laatste schooldag is een feestelijke gebeurtenis waarbij de oudste leerlingen/studenten afscheid nemen van school en hun docenten en het stokje overdragen op de lagere klas. Het is ontzettend bijzonder om deze enorme club van kinderen bij elkaar te zien. We zagen hier ook veel Nederlandse invloeden. Zo kwamen we meerdere leerlingen tegen die Nederlandse kleding droegen waar de Nederlandse tekst ook op te lezen was.

Ook is door de werkgroep uit Assen het zigeunerkamp en de school in Barkaszo bezocht. Hier is onder andere een laptop overgedragen aan de juffen zodat zij deze kunnen gebruiken bij het lesgeven. Ook is het revalidatiecentrum



'Ne Felejcs' bezocht en zijn er plannen gemaakt voor de komende zomerreis vanuit Hattem.

Arendsnest

Natuurlijk is ook het project Arendsnest bezocht, zowel de dagopvang als de 24-uursopvang. Hier zijn er ook kleine cadeautjes uitgedeeld aan de kinderen. Het is erg bijzonder om te zien hoe blij de kinderen zijn met een mooi schrift of een kleurrijke pen, potloden en stiften.

Een deel van de reis dat niet onbenoemd mag blijven is wel het uitdelen van voedselpakketten. Deze voedselpakketten werden uitgedeeld aan verschillende gezinnen waarvan de kinderen hulp zoeken bij het Arendsnest. Ook dit is echt heel bijzonder. In het Arendsnest zien we de kinderen blij spelen met de andere kinderen, maar bij het uitdelen van deze pakketten zie je waar ze thuishouden nadat ze het Arendsnest verlaten. Dat maakt het een enorm dankbare activiteit, maar ook des te beter is te zien dat er nog zoveel ongelijkheid is. Ons werk is nog niet af en hulp is noodzakelijk.

Het is elke keer weer mooi om te zien wat het werk dat wij hier in Nederland verzetten, het geld van de verschillende collectes, acties, betekent voor de vele kinderen in Oekraïne. Uw bijdrage maakt werkelijk een verschil!



Verschillende zomers in Nederland en Oekraïne | Assen

Inmiddels is de zomer in Nederland weer voorbij. En tijdens die zomer-vakantie heeft u zich misschien klaargemaakt voor een reis met geliefden naar een mooie plek om heerlijk uit te rusten. Of misschien is er een mooie reis gemaakt met als hoofdsponsor je werkgever die netjes een zak met vakantiegeld op de rekening gestort heeft.

Zomer was er ook in Oekraïne. Voor de vele kinderen op het zigeunerkamp was er geen vakantie. Want wie nooit naar school gaat krijgt ook geen vakantie. En laten we maar niks zeggen over vakantiegeld.

De zomer is voorbij en uiteraard hopen we van harte dat u ervan heeft genoten genieten en kunnen uitrusten. Dat mag ook! We mogen genieten van onze rijkdom. Wat we ook hopen? Op sponsors voor ons schoolproject in Barkasovo. Misschien heeft u wel nagedacht in de vakantie en kunt en wilt u iets betekenen voor dit schoolproject. We hopen u de komende tijd te mogen verwelkomen: www.assenvooroekraine.nl/sponsorplan

Kennismaking project Testify To Love

SOP heeft een nieuwe werkgroep onder zijn hoede genomen. Namelijk Testify to Love (TTL). Hierbij willen wij graag uitleggen wie Testify to Love is en waarvoor ze zich inzetten in Oekraïne.

Testify to Love is sinds april 2014 actief in Oekraïne en staat op de bres voor gehandicapte kinderen. Omdat wij geloven dat elk mens in Gods ogen waardevol is, is het onze wens dat elk kind, met of zonder beperkingen, wordt gezien als een volwaardig lid van de maatschappij. In Oekraïne is dat nog niet het geval.

De missie van Testify to Love is om vanuit de Liefde die God voor ons heeft,

Wist je dat wij als stichting het ANBI-certificaat hebben?

Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn!

IBAN: NL03 RABO 0325 7748 89





er te zijn voor kinderen met een handicap, hen te verzorgen, te ondersteunen en te leren. Daarnaast proberen we kennis te brengen in de gezinnen waar de kinderen wonen en met praktische ondersteuning een betere leefomgeving voor deze gezinnen te creëren.

Met de kennis en hulp uit Nederland, hebben wij het doel Oekraïense betrokkenen leren om te gaan met kinderen met een handicap, hen te verzorgen en te behandelen. De missie van Testify to Love wordt uitgewerkt door het echtpaar Stefan en Margaretha Bakker en beiden werken ze in het centrum Nefelejcs, gevestigd in de plaats Mezovari in het zuidwesten van Oekraïne. Het centrum is ontstaan vanuit een initiatief van de protestantse kerk van Transkarpatië en tot stand gekomen met hulp uit diverse landen.

In revalidatiecentrum Nefelejcs worden diverse therapieën gegeven aan de kinderen om hen zoveel mogelijk te kunnen laten ontwikkelen en groeien in de mogelijkheden die zij hebben. Margaretha voert bijvoorbeeld met haar collega's zwemtherapie uit. Ook bij de gezinnen thuis wordt ondersteuning geboden. Zo zijn er bijvoorbeeld bij diverse gezinnen badkamers en opritten aangepast om het gehandicapte kind en diens gezin te helpen.

Op onze site kunt u meer lezen over het project Testify to Love.

Terugblik reis naar Testify to Love | Hattem

Op zaterdag 10 augustus begon voor 15 jongeren en 3 leiding – grotendeels uit Hattem – een 10-daagse trip naar Oekraïne vol nieuwe ervaringen. Na een reis, die vooral in het teken stond van wachten, kleine vliegtuigstoelen, rijden met een volgeladen busje en het trotseren van de Oekraïense infrastructuur, kwamen de groep (hierna: we of wij) aan bij het project Testify to Love.



Op maandag gingen we met onze projecten van start. Op zowel het Arendsnest en het Internaat in Beregovo heeft een deel van onze groep meegeholpen aan een kinderbijbelweek voor kinderen met een lastige achtergrond. Elke dag begon met een Bijbelverhaal en het zingen van liedjes, waarna er een knutselwerkje werd gemaakt en aan sport en spel gedaan werd. Het was gaaf om te zien hoe de kinderen waarmee we werkten daadwerkelijk genoten van onze aanwezigheid en de activiteiten, waardoor wij het ook super naar ons zin hadden.

Daarnaast hebben de mannen van de klusgroep (tijdens de reis bekend als "vakbeuners") die week ook mooi werk geleverd. Allereerst wisten ze drie stapelbedden te bouwen voor in zigeunerhuisjes, die diezelfde week werden afgeleverd met ieder een paar goede matrassen. Hierdoor konden we een paar zigeunergezinnen, wiens huis vaak klein en rommelig is, een handige en comfortabele oplossing bieden. Ook hebben we die week voor een gezin een "huuske" gebouwd. Want hoewel ze in Nederland allang verdwenen zijn, is dat mooie stukje sanitair toch voor veel Oekraïense zigeuners al een hele vooruitgang. Tot slot kreeg ook een recreatiezaal op het Testify to Love project een nieuw likje verf en hebben we een paar houten bumpers aangebracht op de palen in de zaal, om schade door bijvoorbeeld rolstoelen te voorkomen.

Toch was het meest indrukwekkende deel van de reis het wegbrengen van de voedselpakketten. In groepjes zijn we in totaal bij 12 adressen langsgegaan om een volle boodschappentas uit te delen. De adressen waar de we de pakketten uitdeelden waren adressen waarvan onze contactpersonen dachten dat deze het meest nodig waren. Het was indringend om te zien in wat voor "huizen" deze mensen leven en om hun verhalen te horen.

Hierdoor kregen wij als groep ook weer even een besefmomentje dat we het in Nederland heel erg hebben en dat we daarvoor dankbaar moeten en mogen zijn. Iets wat we zeker meenemen terug naar Nederland.

In het weekend hebben we bovendien nog een kijkje genomen bij projecten in de buurt. Het was gaaf om te zien dat onder andere met de hulp van de kerk en door andere groepen uit Nederland daadwerkelijk voor verbeteringen is gezorgd voor de zigeuners daar.

De combinatie van alle gebeurtenissen maakt dat wij als groep deze reis nooit zullen vergeten. We hebben de gastvrijheid en dankbaarheid van de mensen en de energie van de kinderen daar mogen voelen en ze daadwerkelijk mooie dingen kunnen geven. Daar zijn we als groep ontzettend dankbaar voor, ook richting onze sponsors. Als groep kunnen we zo'n reis dan ook aan iedereen aanbevelen.

Benieuwd naar foto's en verslagen, kijk dan ook op de Facebookpagina van "Oekraïne 2019".

Stichting
**Oekraïne
Projecten**

Sportlaan 25
8084 VA Het Harde

secretariaat@oekraïne-projecten.nl
penningmeester@oekraïne-projecten.nl

IBAN: NL03 RABO 0325 7748 89

goed
Blauw
goedblauw.nl

ECHT
advocatuur

→ oekraïne-projecten.nl

volg ons op

